

inleidend woordje;

Vandaag horen we hoe een van Jezus leerlingen vraagt hoe we kunnen bidden tot God onze Vader, en dat is precies wat Jezus ons geeft, namelijk het Onze Vader. Hoe vaak hebben we dit al niet gebeden in ons leven? En hoe vaak denken we dan dat God ons niet hoort? Nou, vooruit dan maar weer, ik bid de rozenkrans om verhoord te worden, maar luistert Hij wel, hoort Hij mij wel? Bidden, ik blijf het maar een apart woord vinden. Bidden... de president van Amerika heet zo, maar of dat nu altijd het goede voorbeeld is...? Voor mij is bidden niets anders dan spreken met mijn Vader, spreken met God. Eerst maak ik een kruisteken, daarna een weesgegroetje of een Onze Vader en dan ga ik met Hem praten, gewoon zoals ik met iedere andere vriend praat. God wil altijd bij ons zijn, altijd benaderbaar. Praat met hem vertel hem je diepste angsten en je grootste vragen. Hij is altijd bij ons en laat ons nooit in de steek.

Na Evangelie

Verleden week hebben we het verhaal gehoord van Martha en Maria. Martha, de bezige bij en Maria die aan de voeten zit van Jezus en luistert naar de verhalen over God de Vader. Na een beklag van Martha, zegt Jezus dat Maria het betere deel heeft gekozen, omdat zij de tijd neemt om dicht bij God te zijn in plaats van alleen maar bezig zijn met aardse zaken.

Vandaag loopt dit verhaal eigenlijk verder.

Een leerling van Jezus vraagt hoe hij eigenlijk het beste kan bidden tot God. En dan leert Jezus hem, en ons, het onze Vader.

In de volksmond is het zo gaan heten, maar eigenlijk is de vertaling niet helemaal correct. Eigenlijk staat er niet Vader, maar Abba, oftewel Papa. Papa, niet direct een naam voor een grote almachtige heerser, die hoog in de hemel zit... . maar meer een naam voor een liefdevolle papa waar je als klein kind bij op de schoot klom en waarbij je je veilig en geliefd mocht weten. Papa, waar je klein en onbezorgd bij mocht zijn. Zo'n Papa wil onze God zijn.

En als we dan zo dicht bij onze Vader kunnen zijn, als we ons zo geborgen mogen weten bij Hem, dan kunnen we ook dingen aan Hem vragen, dingen zoals; "Geef ons heden ons dagelijks brood." Oftewel ; zorg voor ons, zorg voor ons, zoals een goede vader voor zijn kinderen zorgt. Dat ze genoeg te eten en te drinken krijgen, dat ze een dak boven hun hoofd hebben en dat ze kleren hebben om zich te kleden.

Ook kunnen we dan vragen; "Vergeef ons onze schulden." Als we iets fout gedaan hebben, als we "gezondigd" hebben, dan zal een goede papa ons daarvoor ter verantwoording roepen, om ons te leren hoe we een beter mens

kunnen worden. Niet om ons te straffen, maar om ons tot een beter mens uit te laten groeien. En als we dan onze les hebben mogen leren, dan is het klaar en wordt het ons vergeven.

“Leid ons niet in bekoring.” Nog zo’n vraag die we aan onze Vader kunnen stellen. Maar wat is bekoring?

Bekoring is alles wat ons wegleid om het goede te doen. Dat kan natuurlijk al heel klein beginnen: Ik moest altijd eerst mijn huiswerk afmaken, voordat ik buiten kon gaan spelen. Maar de bekoring om wat huiswerk te “vergeten”.. was altijd aanwezig. En nu is dat nog steeds zo. De bekoring om naar mijn telefoon te grijpen, die, terwijl ik deze preek aan het schrijven ben, al twintig keer gepiept heeft omdat er weer een berichtje binnen komt, is ook groot. Maar mocht ik aan deze bekoring toegeven, dan raak ik mijn inspiratie kwijt voor deze preek en kan ik de boodschap die ik in mijn inspiratie gekregen heb, niet goed doorgeven. dus geef ik hier niet aan toe. Het leidt mij af van het Evangelie waarin wij God juist vragen om ons niet in bekoring te leiden. En zo wordt het Onze Vader weer heel actueel.

Verder geeft het Evangelie ons nog eens aan waarom het goed is om iedere dag, ieder uur, te bidden. Ons gebed houd namelijk de lijn open naar God. En als die lijn de hele dag open blijft, dan kan het stromen van Gods liefde veel beter blijven doorgaan. Als ik namelijk de hele dag bezig ben met aardse en materiële zaken, dan heb ik geen aandacht voor God en ben ik dus niet bezig om Gods liefde te ervaren en Gods genade en hulp te ontvangen. Ik geef God dan niet echt de gelegenheid om voor mij te zorgen. Maar als ik iedere keer weer een vraag stel aan God, God bedank en gewoon de hele dag God mag ervaren als vriend die bij mij is, dan zal God ook alle aandacht aan mij geven en mij bijstaan, daar waar ik het nodig heb.

Als wij, zondige mensen, in staat zijn om goede dingen te doen voor andere mensen, en dat zijn we!, hoeveel meer zal God dan, in al Zijn Liefde, alles doen om ons te helpen.

Vraag aan God, vraag aan papa, wat er in je hart leeft en Hij zal er zorg voor dragen. Amen.