

inleidend woordje;

Het Evangelie van vandaag past volledig in deze tijd. Het gaat over druk, druk, druk en helemaal geen tijd om eens even stil te staan bij de dingen die echt van belang zijn. Voor de meest mensen breekt nu de tijd aan van vakantie en ook daar zijn we dan weer druk mee. Is het verstandig om naar het buitenland te gaan, nu Corona weer de kop op steekt, of al die berichten over het apenpokken virus. En als we dan toch naar het buitenland gaan, kunnen we dan nog vliegen? Of staan we uren in de rij op het vliegveld, met het risico dat de vlucht helemaal niet doorgaat. Kortom stress en spanning zelfs in onze ontspanning. Laten we vandaag eens goed luisteren naar wat Jezus ons hier over verteld.

Voordat we zo meteen ons hart gaan zuiveren om deze H. Mis goed te kunnen gaan vieren, wil ik jullie allemaal een mooie spreuk geven van de H. moeder Teresa. Een spreuk die de komende tijd mag klinken in de harten van iedereen die het te druk heeft; “De vrucht van *stilte* is gebed. De vrucht van *gebed* is geloof, de vrucht van *geloof* is liefde, de vrucht van *liefde* is dienstbaarheid. De vrucht van *dienstbaarheid* is vrede.

Preek;

We hebben het er maar druk mee. De hoeveelheid parochies die we mogen bedienen, het aantal kerkbesturen die allemaal goede, maar vooral ook eigen, ideeën hebben. De kerkgebouwen die onderhouden moeten worden, begrafenissen, doopjes, parochianen bezoeken, H. Missen voorbereiden, teamvergaderingen, dekenale vergaderingen, processievoorbereidingen, communie voorbereidingen, vormsel voorbereidingen, het maken van het parochieblaadje en langzaam begint ook de voorbereiding voor de heiligdomsvaart. Komend jaar zijn weer de wereld Jongerendagen in Lissabon en dan gaat ook nog de kapelaan weg....

Kortom, het houdt niet op!!!!

Waar halen we in Godsnaam alle tijd en energie vandaan om alles rond te krijgen?

En dan, dan moeten we ook nog rustig de tijd nemen om contemplatief dwz innerlijk rustig en vrij, in de kerk te zitten en na denken over de wijze, liefdevolle lessen die Jezus ons geeft. Dat lukt niet!!! Dat kan ik niet!! Dan draait alles in de soep!!

Wie herkend dit niet? Wie heeft nooit in zijn leven de stress gevoeld dat er gewoon geen tijd meer is om alles af te krijgen? Voor mij is dit heel herkenbaar. Ik wil altijd, alles op tijd en goed klaar hebben, waardoor er vaak geen tijd is om eens even te landen, om eens even rust te nemen en te luisteren naar Gods vredelievende stem. En dit is niets nieuws, dit is niet iets wat alleen u of mij gebeurt.

In Marcus 4 vers 38 staat het volgende; Het bootje, en ook onze huidige kerk, wordt bedreigd door een storm. En Jezus ligt rustig op een kussen te slapen. De apostelen zijn volledig in paniek omdat ze bang zijn te vergaan en ze verwijten Jezus dat Hij niks doet. Wij, het pastorale team en alle vrijwilligers zien dat het werk ons boven ons hoofd groeit en zijn soms in paniek dat we de kerk niet mee boven water kunnen houden en proberen alles te doen om de kerk en het geloofsleven maar door te laten gaan.

Maar wat zegt Jezus hierover? In Mattheüs lezen we het volgende:” let eens op de vogels in de lucht; ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niets in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij?” En datzelfde hoofdstuk van Mattheüs eindigt met de volgende zin:” Uw hemelse Vader weet wat gij nodig hebt. Maar zoekt eens het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”

Ik moet dit hoofdstuk van Mattheüs heel vaak lezen en tot mij door laten dringen want ik denk altijd precies als Martha; dat ik de boel moet redden.

Ik kan niets redden, mijn collega diaken kan niets redden, de kapelaan en de pastoor kunnen niets redden, onze vrijwilligers kunnen niets redden, ja zelfs de Paus kan niks redden als het niet de wil van God is!!

Lieve mensen, we ploeteren wat af in ons leven. We willen alles zo goed mogelijk doen. En dat is ook goed! Dat moet ook, maar laten vooral niet vergeten waarom.

God heeft ons, uit Zijn Liefde, geboren doen worden, zodat we elkaar een beetje gelukkig kunnen maken, zodat we een beetje van Gods Liefde kunnen laten zien. Blijf je inzetten, blijf het goede doen, maar blijf vooral verbonden met Gods Liefde en neem, iedere keer weer, de tijd om te rusten en te genieten van Zijn aanwezigheid in ons allemaal. Amen.